

## Kalender dummies

Hey dummies! Hopelijk hebben jullie een leuke vakantie achter de rug en staan jullie te popelen om terug naar de KLJ te komen. Er staan tal van leuke activiteiten op de planning. Wij hebben er alleszins al heel veel zin in!

**Zondag 3 oktober:** Vandaag was het zover, we zijn eindelijk weer van start gegaan! Hopelijk vonden jullie deze startdag al een heel goed begin!

**Zondag 10 oktober:** We trekken ons terug in the highlands. Net zoals in Schotland zullen jullie je moeten bewijzen. Als jullie de uitdaging aandurven, kom dan om 14u naar ons plein. Wie weet keren jullie wel allemaal terug in een kilt om 17u!



**Vrijdag 15 oktober:** We hebben jullie hulp nodig vandaag, er is iets verschrikkelijks gebeurd... Als jullie er het fijne van willen weten moeten jullie naar hier komen op ons plein. We verwachten jullie om 19u30. Kleed jullie maar goed aan, want het beloofd een bibberende nacht te worden. Jullie mogen terug naar huis om 22u.

**Vrijdag 22 oktober:** het is Dag van de jeugdbeweging, vergeet zeker jullie trui en KLJ-sjaaltje niet aan te doen om naar school te gaan! Neem een mooie (groeps)foto en wie weet wacht er jullie wel iets speciaals op de volgende activiteit. Dit weekend is er jammer genoeg geen activiteit.

**Zondag 31 oktober:** Jullie kunnen vast al raden wat we vandaag gaan doen, het is niet altijd 31 oktober op een zondag! Kom allemaal in jullie engste outfit naar ons plein om 14u. Laat jullie padden en zwarte katten maar thuis die hebben we hier genoeg... Om 17u mogen jullie terug naar worden opgehaald.



**Zaterdag 6 november:** Vanavond gaan we voor een gala-outfit. Trek dus allemaal jullie prachtige kleren aan en kom naar ons casino te Reinaertveld. Van 19u30 tot 22u.

**Zondag 7 november:** Het is weer zover, het is startmis. Jullie worden om 10u verwacht aan de kerk van Hijfte. Er wacht jullie een heel lekkere verrassing. Rond half 12 zal het gedaan zijn.

**Zondag 14 november:** geweststartdag -16

**Vrijdag 19 november:** Whoop, whoop! We gaan elkaar wat beter leren kennen op deze 24-uur. We spreken af om 18u op ons plein. Vergeet jullie pyjama, toiletgerief, veldbed, kussen, slaapzak en al de rest dat je nodig hebt voor een sleepover zeker niet! Wij hebben er al zotveel zin in. Jullie ouders mogen jullie de volgende dag terug komen halen om 18u.



**Vrijdag 26 november:** “Kwiskwat, de quiz met extra wattttt!” Zet jullie helmen maar al op, want de race gaat bijna van start. Maar zijn jullie slim genoeg om aan de race te beginnen? We verwachten jullie aan de start om 19u30 en de finish is voorzien om 22u.

**Vrijdag 3 december:** Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen? De Sint en zijn twee pieten! Zijn jullie wel allemaal braaf geweest dit jaar? Dat zullen we allemaal te weten komen vanavond! Van 19u30 tot 22u in ons lokaal.

**Vrijdag 10 december:** Vanavond winterbar, meer info volgt.

**Vrijdag 17 december:** Ho Ho Ho, Merry Christmas! Het is een tijd van geven en krijgen. Neem allemaal een cadeautje van rond de 7 euro mee en een kerstmuts! Jullie worden om 19u30 verwacht in ons warme lokaaltje a.k.a. onze kerststal.

Nog een heel fijne kerstvakantie! Geniet ervan. We zien jullie terug in het volgende jaar!

Groetjes van jullie leidsters,

Charlotte: 0479228386

Yasmine: 0489410789

Fien: 0495807502

Silke: 0479223302