

# Kalender sloebers

*Dag lieve sloebers! Zijn jullie goed gestart op school? Hebben jullie al veel huiswerk? Hoe bevallen de juffen en meesters? ... Oké, genoeg over school gepraat dan, want ook wij, jullie liefvallige leidsters, staan alweer te springen om aan ons nieuwe KLJ-jaar te beginnen! Hopelijk kunnen jullie dus toch nog wat (of liever een heleboel) gaatjes in jullie agenda's vinden, want wij hebben ook dit jaar weer een hoop schitterende, niet te missen activiteiten voor jullie in petto!*

**Zondag 2 oktober:** EIN-DE-LIJK, EEN NIEUW KLJ-JAAR! We hebben er zoouou naar uitgekeken om jullie terug te kunnen verwelkomen op onze spetterende startdag en nu is het zover, wat een feest! Hopelijk hebben jullie er dus al net zoveel zin in als ons, want hier is de knaldrang alleszins al hoog opgelopen! (Ps. Ook dit jaar hebben we weer een heerlijke verrassing voor jullie in petto, wat zou dat nu toch kunnen zijn?! 😊)

**Zondag 9 oktober:** Wie afgelopen dinsdag al met een cavia in de klas zat, of met een paard naar de sportclub ging, zal het vast niet ontgaan zijn; deze week was het werelddierendag! De ideale timing dus om jullie dierenkennis eens op de proef te stellen met een fameus dieren spel! Jullie mogen hiervoor verkleed komen als jullie huisdier / lievelingsdier en dan verwachten we jullie om 14u aan het KLJ-lokaal. De activiteit is gedaan om 17u.

**Zondag 16 oktober:** Jaja, dierendag is nog maar achter de rug en jullie mogen al weer het varkentje komen uithangen, want ons kei plezant boerinnenspel wordt toch stilletjes aan een vaste waarde in de sloeberkalender! Het verdient een plaatsje in ons hart en bovendien is het van uiterst belang dat jullie als prille KLJ'ers ten volle ontdekken waar KLJ voor staat! Kom dus allemaal verkleed als boerin naar het KLJ-lokaal om 14u. Om 17u kunnen jullie terug opgehaald worden.

**Vrijdag 21 oktober:** Aaaaaah, de feestdag der feestdagen is weer aangebroken want vandaag is het dag van de jeugdbeweging! 🎉 Hopelijk ligt jullie zondags kostuum dus al klaar om vandaag te schitteren, zodat jullie aan iedereen kunnen tonen dat jullie trotse KLJ'ers zijn!!!

**Zondag 23 oktober:** Doe jullie zevenmijlslaarzen maar al aan, want vanmiddag trekken we er te voet op uit naar de Bunder! Kom dus zeker om 14u naar ons KLJ-lokaal als je mee wil gaan ontdekken wat er in dat kleine stukje sprookjesbos op ons wacht! Om 17u zullen we terug aan het KLJ-lokaal zijn.

**Zondag 30 oktober:** Ook vanmiddag trekken we er weer op uit, want onze fantastische jeugddienst organiseert opnieuw een super plezante kidsnamiddag op speelplein Joepla! We spreken vandaag om 14u dus uitzonderlijk af aan de **ingang van de bib van Lochristi**, en daar kunnen jullie om 17u ook terug opgehaald worden! Geef dus zeker een **seintje als je komt (Amber: 0497 23 05 05)**, zodat wij weten wie we mogen verwachten! Daarnaast zal het vieruurtje vanmiddag ook voorzien worden door de jeugddienst, zij vragen hiervoor **€2!**

**Zondag 6 november:** Vandaag houden we ons bezig met de K van KLJ, want om **10u** worden jullie aan de **kerk van Hijfte** verwacht voor onze jaarlijkse startmis! Daarin zal de pastoor jullie in gedachten mee op pad nemen door een heleboel verhalen en liedjes over vriendschap, samenwerken, elkaar helpen en nog zoveel meer. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zetten we ons pad daarna te voet verder richting KLJ, om daar al die wijze lessen in de praktijk om te zetten met een verrukkelijke kookactiviteit! Als dat geen goeie teambuilding is?! Steek dus maar een schort en koksmuts klaar in jullie achterzak, dan kunnen jullie om **14u** proper en met gevulde maagjes terug opgehaald worden **op de KLJ.** 🍳



**Zondag 13 november:** Vandaag is het geweststartdag, en die gaat dit jaar door van 14u tot 17u op het terrein van KLJ Lokeren-Heirbrug (**Veerstraat 14, 9160 Lokeren**)! Als jullie graag vriendjes willen worden met de andere KLJ'ers uit Lochristi en Lokeren, of als jullie gewoon weer een kei plezante spelletjesnamiddag willen, dan moeten jullie vanmiddag dus zeker komen!

**Zondag 20 november:** Blikken jullie nog met heimwee terug op jullie kleuterjaren, kijken jullie er juist naar uit om stoere tieners te worden of weten jullie misschien zelfs al heel goed wat jullie later willen worden? Wel, dan maken we vandaag vast weer iedereen gelukkig, want we spelen vanmiddag een heus levensweg-spel! Hiervoor spreken we om 14u aan ons KLJ-lokaal af, dus wie vandaag al kruipend of met een looprekje komt, vertrekt best op tijd! 😊 Om 17u kunnen jullie terug opgehaald worden.

**Zondag 27 november:** Voor alle sloebers die barsten van de inspiratie, een uiterst creatieve geest hebben, heel geduldig en nauwkeurig kunnen werken of juist in 1-2-3 hun vingers aan elkaar plakken, hebben we vandaag weer een top-activiteit op de planning staan, want vandaag houden we een gezellige knutselnamiddag! Jullie worden dus weer om 14u in ons KLJ-lokaal verwacht en om 17u mogen jullie met jullie prachtige kunstwerken terug opgehaald worden!

**Zondag 4 december:** Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt... en helemaal niet zacht maar zelfs wild en hysterisch geklopt! De Sint is hier al en hij is helemaal over zijn toeren want Frank en Sabine hadden zijn entourage nog zo gewaarschuwd maar tevergeefs! Met die vreselijke wind boven onze Noordzee hebben alle pieten en serieuze valling opgedaan en ook Schimmeltje zit met een slijmhoest. Hopelijk kunnen jullie nog op tijd opgeleid worden tot waardige hulppieten om Sinterklaas uit de nood te helpen! Kom vanmiddag dus zeker van 14u tot 17u naar de KLJ! 🦋

**Vrijdag 9 december:** Na alweer een drukke schoolweek, mogen jullie vanavond lekker komen ontspannen bij ons want wij organiseren weer onze jaarlijkse winterbar! Mama's en papa's zijn hier ook zeker welkom om eens gezellig bij te praten met een hapje en een drankje. Meer info volgt nog!

**Zaterdag 17 december:** De feestdagen komen stilaan weer dichterbij, dus geven wij alvast een super gezellig kerstfeestje in ons lokaal! Dat doen we ook dit jaar weer in stijl, want vanavond van **17u tot 20u** geven wij een heus kerstdiner met frietjes! En hierbij horen natuurlijk ook cadeautjes, dus mogen jullie voor elkaar een **cadeautje van ±€5** onder onze kerstboom komen leggen!

*Zo lieve sloebers, dan zit het eerste trimester er alweer op! Tijd dus om lekker te genieten van de kerstvakantie, want in januari verwachten we jullie terug vol energie voor nieuwe activiteiten! Wij wensen jullie nog gezellige feestdagen toe en natuurlijk een kei plezant nieuw jaar! 😊*

Veel liefs, jullie leidsters

Sam Vernaeve: 0487 72 61 13  
Amber Dhondt: 0497 23 05 05  
Hanne De Waele: 0468 27 48 71  
Sofie De Boe: 0468 17 94 03  
Evi De Vos: 0496 77 04 60

